



LIPARI & STROMBOLI

Vulkanische eilanden van Aeolus, de god van de wind



Openingspagina:
'koning van het fruit'
Mario weet zich
beschermd door Padre
Pio. Deze pagina's:
diverse plekken in
het charmante stadje
Lipari.



vulkaan. De laatste eruptie was weliswaar eind 19de eeuw, maar er komen wel zwaveldampen vrij en dat kun je ook op de boot al ruiken. Je schijnt de krater gemakkelijk te voet te kunnen bereiken en een bad in zwavelhoudende modder heeft voor diverse kwalen een geneeskrachtige werking. Je zult het vast niet overal ruiken en je went er misschien aan, maar ontbijten met zwaveldamp? Maar beter om te overnachten op een andere plek.

LIPARI Het grootste eiland

De volgende stop is Lipari, het grootste eiland van de groep. Opvallend als je aankomt is de grote rots die in zee steekt en waar het stadje Lipari omheen gevouwen is. De Grieken hadden ooit hun akropolis op de rots en in de 16de eeuw lieten de Spanjaarden hier een citadel bouwen voor de verdediging van het eiland tegen de Turken. De veerboten leggen ten noorden van de rots aan, maar via de hoofdstraat Corso Vittorio Emanuele loop je zo naar het toeristische deel aan de zuidkant. Hier is het haventje voor vissersbootjes gelegen aan een charmant pleintje. Op een kleine landtong staat een kapel met daarin permanent een zeer uit- >

Zwaveldampen op Vulcano

Een wens die na vele jaren in vervulling gaat: een bezoek aan de Eolische eilanden. De vulkanische archipel die bij Noordoost-Sicilië ligt, vernoemd naar de windgod Aeolus, bestaat uit zeven bewoonde eilanden (plus nog wat rotsen) waarvan ik er twee ga bezoeken, Lipari en Stromboli. Vanaf Milazzo op Sicilië vertrekken met grote regelmaat *aliscafi*, draagvleugelboten, naar de diverse eilanden. Richting Lipari is er eerst een stop op Vulcano. De Romeinen dachten dat onder de vulkaan op het eiland de god van het vuur Vulcanus woonde. Zo kwam het eiland aan zijn naam en kwamen wij aan het woord



LIPARI IS AARDIG
TOERISTISCH,
MAAR HET DOET
TOCH OOK NOG
AUTHENTIEK AAN
EN ER HEERST EEN
HELE AANGENAME
SFEER

Rechterpagina: diverse plekken en winkeltjes in Lipari. Het oranje huisje hoort bij de kerststal in de kapel bij het havenkje. De 'luchtballonnen' van keramiek zijn te vinden in L'angolo dei ricordi (zie tips).

gebrede kerststal, de 'Presepe del mare'. Jozef, Maria en de kribbe moet je een beetje zoeken, het gaat vooral om de huisjes en beeldjes van mensen die er te zien zijn (€1 toegang).

Aan de Corso Vittorio Emanuele zitten veel restaurantjes, enoteche en cafés. Leuke winkeltjes met kleding en souvenirs zoals bombe di lava, zwart gesteente met kleurrijk kwarts erin, zijn vooral te vinden in de zijstraatjes. Een specialiteit van het eiland zijn kappertjes die in alle soorten en maten te koop zijn. Lipari is weliswaar aardig toeristisch, maar het doet toch ook

nog authentiek aan en er heerst een hele aangename sfeer. Als de avond valt wordt de Corso afgesloten voor auto's en is het tijd voor de passeggiata, natuurlijk afgewisseld met een aperitivo op een van de terrassen.

La Rocca

Halverwege de Corso kun je afslaan richting La Rocca en de trappen van Via del Concordato leiden je naar het hart van de citadel, de barokke kathedraal van San Bartolomeo. Aan weerszijden van de kathedraal vind je in diverse gebouwen



HET IS HIER MOOI ZWEMMEN: DOOR DE WITTE BODEM KLEURT DE ZEE EXTRA BLAUW

het boeiende archeologische museum. Een bezoek meer dan waard! Al was het maar vanwege de enorme collectie Griekse en Romeinse amfora's die op de zeebodem rond de eilanden zijn gevonden. Van prehistorie tot de vulkanische geschiedenis, het museum heeft veel moois te bieden. Navraag leert dat de kathedraal einde middag open zou moeten gaan, maar helaas, vandaag mag het niet zo zijn. Vanaf deze rots heb je ook een fraai uitzicht over de stad en kun je eindeloos over de prachtige blauwe zee staren.

Strand en meer

Lipari heeft nog meer te bieden dan alleen Lipari-stad. Even verder naar het noorden liggen enkele baaitjes met kiezelstranden en bij het dorp Porticello bevindt zich een grote – sinds 2000 gesloten – open puimsteengroeve. Het is hier mooi zwemmen want door de witte zeebodem kleurt de zee nog eens extra blauw. Panoramische uitzichtpunten, thermale bronnen, wandelpaden en nog veel meer mooie strandjes completeren de charme van Lipari.

De aliscafi varen van Milazzo, na stops op Vulcano en Lipari, verder naar jetset-eiland Panarea en het eindpunt Stromboli. Als ik 's ochtends aan boord wil gaan richting Stromboli is het een puinhoop op de kade. De rij van rechts moet opstappen op de boot links en andersom waardoor veel verwarring ontstaat. De buitenlandse toeristen houden zich nog rustig, maar veel Italianen gaat de chaos te ver. "É un bordello", wordt er



luidkeels geroepen. Maar uiteraard komt het toch allemaal goed. Heel veel Italiaanser kan het nauwelijks worden.

STROMBOLI

Stromboli is het Eolische eiland dat het verst van de Siciliaanse kust ligt. De veerboten leggen aan in San Vincenzo dat samen met het naastgelegen San Bartolo vaak Stromboli wordt genoemd. Aan de andere kant ligt dan nog het piepkleine Ginostra dat alleen per boot te bereiken is. Als je op de kade stapt valt meteen op dat het strand hier zwart is, een bijzondere gewaarwording.

Bij de aanlegplaats verdringen jongens met golfkarretjes zich, hét vervoermiddel op het eiland, om je naar een van de hotels of villa's te brengen. Ik word al opgewacht door een jongen van Hotel La Sirenetta en hij maakt grappen tegen de anderen dat ze niet moeten proberen zijn ritje af te pikken. Een minuut of vijf later zijn we al bij het hotel.

Je hoeft alleen de straat over te steken om bij het strand te komen, met uiteraard weer zwart zand. Het is een *spiaggia libera*, dus je kunt gewoon ergens gaan liggen zonder dat je hoeft te betalen voor een stoel of parasol. Behalve uitzicht op een



ALS ER EEN GOLF-KARRETJE AANKOMT, MOET JE EVEN EEN ZIJSTRAATJE IN DUIKEN

prachtige zee, rijst er op een kilometer of twee afstand een grote rots uit het water, met op de top een vuurtoren, het eilandje Strombolicchio.

Stromboli, de film

Vlak bij het hotel komt er een eind aan de *lungomare* en gaat deze over in een straatje dat tussen de witte huizen van San Bartolo meandert. Als er een golfkarretje of een ape aankomt, moet je even een zijstraatje in duiken of je tegen een toegangspoortje aandrukken. Achter muurtjes gaan soms prachtige villa's schuil. Op een warm rood gestuct huis hangt een bordje dat laat weten dat actrice Ingrid Bergman en regisseur Roberto Rossellini hier in het voorjaar van 1949 logeerden tijdens de >



Linkerpagina: de citadel van Lipari. Deze pagina: de kathedraal en amfora's op de citadel, Lipari. Stromboli: tijd voor een spritz op het hotelterras en yoga op de zwarte rotsen.

Deze pagina: het oude kerkhof met de vulkaan Stromboli op de achtergrond. De straatjes zijn smal in San Bartolo en alleen toegankelijk voor Ape's, golfkarretjes en scooters.
Rechterpagina: op de terugweg van de Sciara del fuoco.



Op weg naar de vulkaan

Het middelpunt van het eiland is natuurlijk de zeer actieve vulkaan Stromboli, die gemiddeld elke 40 minuten een uitbarsting heeft. Beneden in het dorp merk je daar weinig van, maar natuurlijk mag een tocht richting de vulkaan niet ontbreken bij een bezoek. Je kunt een georganiseerde excursie naar de top (924 meter) van de vulkaan boeken of je kunt zelf naar een uitzichtspunt op 400 meter wandelen ten noordwesten van San Bartolo. Hoger mag je niet zonder gids. Ik kies voor het laatste, op weg naar de Sciara del fuoco, de gladde zwarte helling waarlangs lava en stenen van de krater naar de zee rollen. Onderweg hoor ik af en toe puffjes en zie ik wat rook opstijgen uit de vulkaan en een enkele keer is er ook gerommel van kleine erupties. Op 400 meter heb je een mooi uitzicht over de zwarte lava-'snelweg', maar helaas komt er nu even geen roodgloeiend gesteente langs gerold. Een volgende keer boek ik zeker een excursie naar de top, want de vulkaan Stromboli intrigeert me. Ter afscheid biedt de terugweg naar het dorp mooie panorama's in de traag ondergaande zon. De lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. • >

opnames van de film 'Stromboli'. Er onstond een buitenechtelijke liefdesaffaire die veel beroering wekte in de VS waar Bergman diverse films had opgenomen. Het tweetal trouwde in 1950 en kreeg drie kinderen van wie de bekendste actrice Isabella Rossellini is. Aan het eind van de middag is het tijd voor een Campari spritz op het terras van het hotel, dat direct aan de straat grenst. Een mooie plek om golfkarretjes, joggers, wandelaars, fietsers en scooterrijders langs te zien komen. Naast me zit een Amerikaanse dame die hier al voor de veertiende keer is. Een week op Stromboli, twee weken op Lipari en ze kan er het hele jaar weer tegenaan.



EEN WEEK OP
STROMBOLI,
TWEË OP LIPARI
EN ZE KAN ER
HET HELE JAAR
WEER TEGENAAN



Tips & adressen

Hoe kom je er?

Vanuit Milazzo in het noordoosten van Sicilië gaan er met grote regelmaat aliscafi naar de Eolische eilanden. www.libertylines.it

LIPARI

◆ Hotel Villa Meligunis****

Praktisch gelegen, charmant hotel op een rustige plek vlakbij het vissershaventje. Restaurant (met terras) en zwembad bevinden zich op de bovenste verdieping en bieden uitzicht op zee. www.villameligunis.it

◆ La precchia

Café met terras aan de hoofdstraat. Fijne plek, lekkere hapjes bij de aperitivo. Corso Vittorio Emanuele 191. www.cafelaprecchia.com

◆ Ristorante Da Filippino

Vrij prijzig, klassiek visrestaurant aan de voet van de citadel. Manager Antonio houdt alles scherp in de gaten, soms zelfs wel iets te veel. Piazza Mazzini www.filippino.it

◆ Bar Chicco Tosto

Uitstekende plek voor een ochtendkoffie. Het terras is de ontmoetingsplek van oudere locals die druk

praten, gesticuleren, en vooral ook veel grappen maken. Mooi om te zien.

◆ L'angolo del pesce

Eenvoudig, maar prima visrestaurantje (met terras) aan de hoofdstraat. Aardige bediening. Via Vittorio Emanuele 152 +39 339 843 9617

◆ L'angolo dei ricordi

Prachtige keramiek van het Siciliaanse merk Ruggeri, borden, kopjes, schalen, kannen. Vergeet alle 'gewone' souvenirs en koop hier iets moois bij de vriendelijke Valeria Coppola. Via Vittorio Emanuele 64 +338 3598836

◆ Le freak c'est chic

Veelkleurig is nog een understatement voor de collectie dameskleding hier. Zeker niet doorsnee, wel heel vrolijk. Via G. Marconi 4

◆ Museo archeologico

Mooi museum, gevestigd in diverse panden binnen de citadel op La Rocca. Zeer de moeite waard, bijzondere collectie, met onder andere veel Griekse en Romeinse amfora's die op de zeebodem zijn gevonden. Geeft een mooi beeld van de rijke geschiedenis van Lipari. www.regione.sicilia.it/beniculturali/museolipari

STROMBOLI

◆ Hotel La Sirenetta****

Direct aan het strand gelegen prima hotel met een aardige binnentuin en een iets hoger gelegen zwembad. Bar en restaurant hebben uitzicht op zee. Een goede keuze op een mooie plek. www.lasirenetta.it

◆ Punta Lena

Mooi gelegen, stijlvol en uitstekend restaurant op een rots aan de lungomare met uitzicht op Strombolicchio. ristorantepuntalena.business.site +39 090 986204

◆ Da Zurro

Prima visrestaurant met terras vlak bij de aanlegsteiger van de aliscafi. [Facebook.com/ristorantezurro](https://www.facebook.com/ristorantezurro) +39 340 7720689

En verder

In de zijstraatjes en de iets hoger gelegen straatjes zijn allerlei restaurantjes en winkeltjes te vinden. Voor een excursie naar de krater kun je hier ook op allerlei adressen terecht. Er zijn ook boottochten rond het eiland waarbij je langs de Sciara del fuoco komt en een stop maakt in het piepkleine Ginostra.
