

30 FAVORIETEN VAN DE HOOFDREDACTEUR

“Uit het vele moois in Italië is het niet makkelijk om een keuze van slechts dertig te maken. Maar ik heb het toch geprobeerd, waarbij ik de voor de hand liggende hoogtenpunten heb proberen te omzeilen.”
Dertig bijzondere plekken getipt door hoofdredacteur Paul van Eindhoven.

TEKST PAUL VAN EIJDHOVEN ILLUSTRATIES EDITH BUENEN





Cappella degli Scrovegni - Padua - Veneto

Werkelijk adembenemend, de fresco's van Giotto in de Cappella degli Scrovegni in Padua. Tussen 1303 en 1305 beschilderde Giotto de wanden van de kapel met scènes uit het leven van Christus en Maria en op de muur tegenover het altaar prijkt een Laatste Oordeel. De fresco's zijn kwetsbaar en daarom ga je eerst naar een airconditioned wachtkamer voordat je de kapel in mag.
cappelladegliscrovegni.it



Salone del Mobile - Milaan

Natuurlijk heeft Milaan veel te bieden op het gebied van winkelen en musea. De Duomo en 'Het laatste avondmaal' van Leonardo da Vinci zijn *one of a kind*, maar de stad toont zich van zijn allerbeste kant tijdens de Salone del Mobile. Fuori Salone zijn de interessantste ontwerpen te zien, prachtige palazzi die normaal gesloten zijn voor het publiek zijn open en de stad stroomt vol met designliefhebbers uit de hele wereld.
13 t/m 18 april 2021, salonemilano.it



Torcello - Venetië

Voor een liefhebber van romaanse kerken als ik is de kathedraal Santa Maria Assunta op het eiland Torcello een must als je Venetië bezoekt. Het is het oudste gebouw in de lagune, gesticht in 639 en in 1008 ingrijpend verbouwd. Prachtige fresco's en mozaïeken sieren dit juweel. En als je toch op Torcello bent ga dan lunchen bij Locanda Cipriani. Onder andere prinses Beatrix, Hemingway, Queen Elisabeth II, Mick Jagger, Audrey Hepburn en Tom Cruise gingen je voor.
locandacipriani.com



Rifugio Bella Vista - Zuid-Tirol

Op 2700 meter hoogte in het skigebied van Val Senales ligt de Rifugio Bella Vista (Schöne Aussicht). Een bijzondere ervaring om hier de nacht door te brengen. Behalve een slaapzaal zijn er ook kamers voor 2 tot 6 personen, er is uiteraard een restaurant, maar ook een sauna en warm bad in de buitenlucht. Zeer aangename sfeer met leuk publiek, maar het hoogtepunt is om buiten te zijn bij zonsopkomst. Aan alle kanten omgeven door sneeuw, niemand te zien, totale rust. Spectaculair! En dan na het ontbijt op een lege piste rustig naar beneden skiën.
schoeneaussicht.it



Eataly - Turijn

Intussen heeft Eataly vestigingen in veel Italiaanse steden, maar het begon allemaal in 2004 in Turijn. Het concept: een winkel met ambachtelijke kwaliteitsproducten gecombineerd met restaurants en een wijnbar. Zo is er een restaurant voor pizza, voor pasta, voor vis, voor vlees, een vegetarisch restaurant en meer. En voor Piemonte specialiteiten van topkwaliteit kun je terecht in sterrenrestaurant Casa Vicina. Eataly (en niet alleen die in Turijn) is een walhalla voor de liefhebber van lekker eten.
eataly.net



The Mall - Sanremo - Ligurië

Zomer 2019 werd deze fraaie outlet even buiten Sanremo geopend. Veel grote merken hebben hier mooi ingerichte winkels en uiteraard kun je er ook wat eten en drinken. Van Versace tot Santoni, van Dolce & Gabbana tot Loro Piana. Overigens nog steeds voor de goedgevulde portemonnee, maar altijd leuk om even rond te lopen en te kijken. Vanuit het centrum van Sanremo vertrekken er ieder uur bussen naar de outlet.
Via Armea 43, Sanremo. sanremo.themall.it

Boccadasse - Genua

Was de stad Genua al een favoriet met zijn bijzondere web van steegjes, het havenfront en de fraaie Palazzi dei Rolli, tijdens een bezoek werd ik een keer meegenomen voor een diner in Boccadasse. Vroeger een vissersdorp, nu onderdeel van Genua. Kleurige huizen, smalle straatjes en veel sfeer. Doet een beetje denken aan de Cinque Terre, maar dan minder toeristisch. Een mooie wandeling van een uurtje vanaf het centrum van Genua langs de zee.



Giardini Hanbury - Ventimiglia - Ligurië

Vlakbij de Frans-Italiaanse grens liggen op een landtong de Giardini Botanici Hanbury. In 1867 begon Engelsman Sir Thomas Hanbury hier na de aankoop van een villa met de aanleg van zijn botanische tuinen. Stukje bij beetje werden die uitgebreid tot de huidige zeven hectare met zo'n 6000 plantensoorten, die sinds 1993 beheerd worden door de universiteit van Genua. Naast de vele bloemen en planten zijn er ook nog fonteynen en beelden te bewonderen. Het is met het geruis van de zee op de achtergrond heerlijk om hier te slenteren en te genieten van al het moois. giardinihanbury.com



Ottmangut Suite & Breakfast - Merano - Zuid-Tirol

Net buiten het centrum van Merano ligt Ottmangut Suite & Breakfast, gevestigd in een oud landhuis, omgeven door palmen en cipressen. Al meer dan anderhalve eeuw ontvangt de familie Kirchlechner hier gasten. Tussen 2010 en 2012 werd het huis ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd en sinds de heropening is Martin, van de jongste generatie Kirchlechners, de gastheer. De elf kamers zijn comfortabel, deels ingericht met antieke familiemeubels en ademen een zeer aangename sfeer. Maar ook de tuin, de orangerie, de ontbijtruimte... het straalt allemaal klasse uit. Een heerlijke plek om te overnachten en Martin is werkelijk de perfecte gastheer! ottmangut.it

Isola Bella - Lago Maggiore - Piemonte

Het palazzo van de familie Borromeo en de bijbehorende tuinen op het Isola Bella in het Lago Maggiore zijn een absolute bezienswaardigheid. Maar het eiland is ook erg toeristisch en het kan behoorlijk druk zijn op de kade met terrassen en winkeltjes. Bijzonder is om in het enige hotel op het eiland te overnachten. Als de toeristen weg zijn en de winkeltjes gesloten kun je in alle rust over het eiland wandelen, langs het palazzo, door de smalle straatjes, zonder iemand tegen te komen. Of 's ochtends genieten van de stilte en het eiland langzaam weer tot leven zien komen als de eerste *traghetto* arriveert. En dan is het ook nog eens een aangenaam boetiekhotel met een prima restaurant. Neem wel een kamer met *vista lago*. elvezia.it



Pavia - Lombardia

Even buiten de stad Pavia ligt het kartuizer klooster Certosa di Pavia. De eerste steen werd in 1396 gelegd door de hertog van Milaan, Gian Galeazzo Visconti, die in de kloosterkerk begraven ligt. Zowel de kerk als het kloostercomplex zijn zeer indrukwekkend. De 'cellen' van de kartuizer monniken zijn, in tegenstelling tot de meeste kloostercellen, heel ruim, met ieder een eigen tuintje. Sinds 1968 wonen enkele cisterciënzers in de schitterende Certosa. Via del Monumento 4, Certosa di Pavia. certosadipavia.it



Santa Maria dell'Anima - Rome

Ooit kreeg ik een korte rondleiding van Antoine Bodar door deze kerk voor Duitstaligen, waar hij naast woonde. In een stad vol prachtige kerken is de Santa Maria dell'Anima bijzonder omdat hier de enige Nederlandse paus, Adrianus VI (1459-1523), in een praalgraf begraven ligt. Hij stond overigens slechts twintig maanden aan het hoofd van de katholieke kerk.



Cascata delle Marmore - Umbrië

Met een hoogte van 165 meter is de Cascata delle Marmore, in de buurt van de Umbrische stad Terni, de hoogste kunstmatige waterval ter wereld. Hij ligt aan het einde van de rivier de Velino die zich via de cascata bij de rivier de Nera voegt. Zeer indrukwekkend, en het is aangenaam wandelen langs de waterval omhoog. Geen vondst van de moderne tijd, met de aanleg werd begonnen in 271 v. Chr., in opdracht van een Romeinse consul. cascatadellemarmore.info



Riviera del Conero - Le Marche

Het centrale punt van deze riviera is de fraaie Monte Conero, de enige 'berg' (572 m) in de kustlijn van Venetië tot aan de Gargano in Puglia. Ten noorden en ten zuiden ervan liggen mooie zandstranden en tot het gebied behoren charmante dorpen en stadjes gelegen in een vriendelijk heuvelslandschap. En alles is op een bescheiden schaal, wat het zo aantrekkelijk maakt. En natuurlijk kan de liefhebber van visgerechten hier zijn hart ophalen, zoals bij restaurant La Torre in Numana dat op een rots een mooi terras heeft dat uitkijkt over zee. rivieradelconero.info, latorrenumana.it



Frascati - Lazio

Frascati bezocht ik voor het eerst op een zomerse zondag in 1985, samen met een vriendin uit Rome. Toen het 's avonds tijd was voor het eten kochten we bij een stalletje op straat wat worst en kaas en gingen vervolgens naar een *cantina*. Daar bestelde je wijn en brood en schoof aan een van de lange tafels aan waar gezinnen, stelletjes en vriendengroepjes zaten te eten. Een mooi concept vond ik. Dertig jaar later was ik er weer op een zondag, maar dit gebruik was passé. Frascati vond ik wederom prachtig met zijn weelderige Villa Tuscolane uit de Renaissance en de Barok. Niet voor niets is de stad al sinds Romeinse tijden populair. Hoogtepunt was een bezoek aan de Accademia Vivarium Novum in de Villa Falconieri. Hier kunnen mannelijke studenten zich bekwalen in Latijn en Oudgrieks en de voertaal is hier Latijn, ook buiten schooltijd. vivariumnovum.net



Enoteca Pinchiorri - Florence

Eten in de overtreffende trap. Een vriendin nodigde me ooit uit om in dit restaurant in het centrum van Florence te dineren. Een heel bijzondere ervaring, die al begon met het uitkiezen van het zout (uit als ik me goed herinner zo'n tien soorten) en vervolgens kregen we de waterkaart te zien. Het duurste water kwam uit Kentucky en kostte rond de €150. Wij hielden het gewoon bij Italiaans bronwater overigens. Werkelijk fantastische gerechten werden ons voorgeschoteld en het was een heerlijke avond. Al jarenlang heeft de enoteca drie Michelinsterren. enotecapinchiorri.it



Torre del Lago - Toscane

Iedere zomer wordt in Torre del Lago het Puccini Festival georganiseerd. In het openluchttheater aan het Lago di Masaciuccoli worden jaarlijks opera's van componist Giacomo Puccini opgevoerd. De maestro woonde hier in een mooie villa aan het meer, waar hij een aantal opera's schreef, en die ook te bezoeken is. puccinifestival.it



Parma - Emilia-Romagna

Zo'n provinciestad die iedereen van naam kent door de kaas en de ham maar die je ook makkelijk overslaat op weg naar de beroemdere steden als Bologna en Florence. Zonde! Alleen al de duomo (in romaanse stijl) en vooral ook het achthoekige baptisterium (dat de overgang tussen romaans en gotisch markeert en beschouwd wordt als een zeer belangrijk middeleeuws monument) zijn een forse omweg waard. En dan is er nog het Teatro Regio, dat onder operaliefhebbers geldt als een van de belangrijkste huizen van de Italiaanse operatraditie. Het zal niet verbazen dat je in Parma ook nog uitstekend kunt eten. Een zeer, zeer charmante stad.



Aquaflor - Florence

De bekendste parfumzaak van Florence is ongetwijfeld Officina Santa Maria Novella, maar die heeft de nodige authenticiteit verruild voor commercie. Daarom kun je veel beter naar het klassiek met veel hout ingerichte AquaFlor in een renaissancepalazzo aan de Borgo Santa Croce gaan. De geuren en producten worden hier ook ontworpen en gemaakt en in diverse zalen staan ze zeer aantrekkelijk uitgesteld. Parfums, zepen, lotions, kaarsen en *home fragrances*... het is allemaal zo smaakvol dat het heel moeilijk is om met lege handen naar buiten te gaan. Dat moet je dus ook vooral niet doen.

Borgo Santa Croce 6. aquaflor.it



Matera - Basilicata

Inmiddels behoorlijk bekend, mede doordat Matera Europese Culturele Hoofdstad 2019 was. Misschien wel de bijzonderste plek die ik ooit in Italië heb bezocht, zeker als je van tevoren een beetje verdiept in de onthutsende geschiedenis. Een aanrader is om Carlo Levi's boek 'Cristo si è fermato a Eboli' ('Christus kwam niet verder dan Eboli') te lezen, dat zich afspeelt in de jaren dertig in de omgeving van Matera. Naar het schijnt lijken de Sassi (het oude gedeelte van de stad) op het Bijbelse Jeruzalem.



Rinascente - Rome

Een plek in Rome kiezen is geen sinecure, maar de keuze is gevallen op een plek waar oud en nieuw samenkomen. Een paar jaar geleden opende het exclusieve warenhuis Rinascente aan de Via del Tritone een flagshipstore. Op zich al zeer fraai ontworpen met een atrium over acht verdiepingen en een collectie om van te smullen, maar het meest bijzondere is toch het souterrain, waar het 2000 jaar geleden gebouwde Aqua Virgo-aqueduct te zien is, dat nog steeds veel fontein in de stad van water voorziet.

Via del Tritone 61. rinascence.it



Museo di Capodimonte - Napels

Een paar kilometer buiten het centrum van Napels ligt op een heuvel in een park het Museo di Capodimonte, gevestigd in een fraai paleis, de voormalige zomerresidentie van de koningen der Beide Siciliën. De collectie van het grote museum is van topkwaliteit, met werken van onder andere Titiaan, Caravaggio, Parmigianino, Botticelli en Pieter Bruegel de Oude. Maar ook de collectie hedendaagse kunst (met onder andere 'Vesuvius' van Andy Warhol), het koninklijke appartement en de diverse andere collecties zoals de 'Armeria' zijn zeer de moeite waard. Opvallend is dat het museum relatief slechts weinig bezoekers krijgt. Dus je kunt hier in alle rust van de kunst genieten. Doen! museocapodimonte.beniculturali.it



Syracuse - Sicilië

De oude stad van Syracuse is te vinden op het eiland Ortigia, dat nu door drie bruggen met het vasteland verbonden is. Ortigia is prachtig: van de barokke Piazza Duomo tot de duomo die om een aantal zuilen van de Griekse Athena-tempel heen is gebouwd. Naast enkele aangename terrassen is aan het plein ook nog de kerk Santa Lucia alla Badia te vinden, met een schilderij van Caravaggio: 'De begrafenis van de heilige Lucia'. Bijzonder aan de Fonte Aretusa, een zoetwaterbron, is dat deze direct naast de zee ligt en al door Vergilius en Ovidius genoemd werd. Rond de bron ligt een vijver waar in het midden al duizenden jaren wilde papyrus groeit. Hier begint ook het mooiste stukje *lungomare* dat in de avondzon goud kleurt en waar de Ortigianen zich rond die tijd graag verzamelen voor een praatje.



Eolische eilanden - Sicilië

Een droom die twee jaar geleden eindelijk uitkwam: een bezoek aan de Eolische eilanden. Het werden Lipari en Stromboli, allebei totaal verschillend. Lipari is weliswaar best toeristisch maar tegelijkertijd toch ook authentiek en er hangt een aangenaam ontspannen sfeer. Hier kun je genieten van rust, maar ook van de gezellige drukte op de terrassen aan de hoofdstraat van Lipari Stad. Stromboli is echt een bezienswaardigheid met zijn zwarte stranden en de altijd actieve gelijknamige vulkaan. Zonder gids kun je wandelen tot aan de Sciarra del Fuoco, de zwarte gladde wand waarlangs de lava naar zee stroomt. Met gids kun je (ook 's nachts!) naar de krater van de vulkaan.





Procida - Campanië

Een recente ontdekking, het eiland Procida voor de kust van Napels. In tegenstelling tot Capri en Ischia is Procida 'gewoon' gebleven. Hier geen jetset, grote villa's of indrukwekkende monumenten, maar een rustig eiland met prachtig gekleurde huisjes en aangename kleinschalige stranden. Wil je uitstekend eten voor een schappelijke prijs op een van de romantische terrassen aan het water, ga dan naar de haven van Corricella. Paradijselijk!



Parco dei Principi - Sorrento - Campanië

Voor de liefhebbers van de architectuur en ontwerpen van Gio Ponti is Hotel Parco dei Principi in Sorrento een must. Het was het eerste hotel dat Ponti ontwierp en is geheel uitgevoerd in wit en blauw. Van de tegeltjes in de kamers en de bar tot het meubilair en de lampen. En dan ook nog mooi gelegen aan de Golf van Napels met uitzicht op de Vesuvius.
royalgroup.it/parcodeiprincipi



La Maddalena - Sardinië

Bij het kiezen van een hoogtepunt op Sardinië kom je al snel bij uit een van de vele schitterende stranden met op de achtergrond de zee in vele schakeringen blauw. De keuze is niet makkelijk, maar tijdens een tochtje per boot door de paradijselijke wateren rond de archipel van La Maddalena was ik nóg dieper onder de indruk dan elders op het eiland. De vergelijking met de Malediven (die ik alleen van foto's ken) diende zich direct aan.



Bari Vecchia - Puglia

Lange tijd had Bari de naam een stad te zijn die je maar beter kon mijden vanwege de armoede en criminaliteit. Maar de havenstad is flink opgeknapt en het is heerlijk om rond te wandelen door de wirwar van steegjes in het oude centrum, Bari Vecchia. Een bezoek aan de Basilica di San Nicola mag natuurlijk niet ontbreken, want hier worden de beenderen van Sint-Nicolaas bewaard en aan deze beschermheilige van de stad is de eerste tien dagen van mei een groot feest gewijd. Neem ook zeker een kijkje op de vismarkt in de Porto Vecchio. Een voordeel van Bari is dat het nog niet is ontdekt door het massatoerisme.



Salento - Puglia

Ik kan niet kiezen: de hele Salento is eigenlijk een favoriet, met onder andere het barokke Lecce, de oude stad van Gallipoli, het wonderschone Otranto en helemaal op de uiterste punt Santa Maria di Leuca. Prachtige stranden, heerlijke stadjes en de *cucina povera*, de 'arme keuken' van Puglia, is absoluut genieten. Ook actrice Helen Mirren is een fan van Puglia (en ik van haar). Ze heeft hier een *masseria* en is een van de eigenaren van (wijn)bar Farmacia Balboa dat aan een mooi pleintje in Tricase ligt. Ze schijnt er soms zelf ook te zijn. Ik spotte haar een keer op een terras in een naburig stadje.



Bosa - Sardinië

Het stadje Bosa aan de westkust van Sardinië is niet groot, maar erg charmant. Het is vooral bekend om zijn kleurrijke huisjes. Hoewel het behoorlijk toeristisch is, is de sfeer prettig. Boven het stadje ligt een kasteel waar niet zoveel van over is, maar binnen de kasteelmuren ligt wel een mooi kerkje. En aan de overkant van de rivier de Temo ligt de oudste romaanse kerk van Sardinië, de San Pietro. Aanrader is om 's avonds op een van de terrassen bij de rivier te dineren terwijl de zon ondergaat.

