

# Ahrntal & Kronplatz

Skiën, rodelen, sneeuwschoenwandelen

Een korte ontdekkingsstocht door een stukje Zuid-Tirol.  
Sneeuwschoenwandelen en rodelen in het Ahrntal, skiën en een  
bezoek aan een bijzonder museum op de Kronplatz.

TEKST PAUL VAN EIJDHOVEN FOTOGRAFIE PAUL VAN EIJDHOVEN,  
FILIPPO GALLUZZI, TVB KRONPLATZ





Vorige pagina's: sneeuwschoenwandelen met gids Willy. Deze pagina: de kerk van Sand in Taufers; terras met uitzicht in het skigebied van Speikboden.

**E**n goed begin. Na jaren heb ik weer eens een vlucht vanaf Rotterdam en ben blij verrast. Zo heb je een gezellig gesprekje met de meneer van security, sta je voordat je het weet aan de gate en ondanks dat de luchthaven nu Rotterdam The Hague Airport heet, blijft het aangenaam kleinschalig. Afijn, anderhalf uur later ben ik in Innsbruck en dan is het nog een twee uur in de auto naar het dorpje Sand in Taufers (Campo Tures) in Zuid-Tirol. Mijn onderkomen voor deze nacht is Naturhotel Moosmair. Het fraaie hotel biedt een prachtig uitzicht op het Ahrntal (Valle Aurina), heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van kruiden, bijvoorbeeld in het restaurant Arcana, en heeft een eigen lijn met allerlei producten. Ook biedt het wellness, maar

daar heb ik helaas geen tijd voor. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de kamer modern maar stijlvol en zeer gerieflijk is. Behalve de uitzichten is er in het dorp zelf overigens niet veel te beleven. Hier kom je voor rust en ontspanning.

### Verlicht rodelparcours

Rond de klok van zeven komt Veronika, de reisleidster, me ophalen en rijden we het dal richting het skigebied van Klausberg in. Naast het dalstation van de cabinelift zit de verhuur van sleetjes waar het behoorlijk druk is, want op dinsdagavond is het rodelparcours verlicht. Gelukkig heeft Veronika voor ons gereserveerd en een tijdje later zitten we in de lift naar boven, naar restaurant Kristallalm op 1600 meter. Zeker voor een berghut is Kristallalm zeer ruim opgezet. We beginnen met een glas Hugo, de uit Bolzano afkomstige aperitief, en vervolgens genieten we van een zeer smakelijk

diner met regionale specialiteiten. Veronika vertelt dat ze via het Erasmus-uitwisselingsprogramma een tijdje in Nijmegen heeft gestudeerd, maar helaas geen Nederlands heeft geleerd. Terwijl ze nu voor haar werk onder andere verantwoordelijk is voor de Nederlandse markt. Na het dessert van *buchteln* (een soort gebak) met frambozenijs en sabayon is het tijd voor de afdaling. Ik blijf me gepast gekleed te hebben (in skibroek en bergschoenen) voor de afdaling per slee, zegt Veronika. 'Zeker Britten komen nog wel eens in jeans met sneakers en dat is toch niet handig, want dan word je drijfnaat.' We stappen op de sleetjes en Veronika gaat me voor. We passeren een gezinnetje dat er ook duidelijk plezier in heeft. Wat later worden we ingehaald door een paar jongens die kraaien van de pret, zeker als er weer iets misgaat en een van hen bedolven raakt onder de sneeuw. Het sturen kost mij af en toe wat moeite, maar ik ben niet ontevreden over hoe het gaat. Als we wat lager komen is er papsneeuw of zoals dat hier eufemistisch heet *Frühlingsschnee*. Dat betekent dat de sneeuw nauwelijks glijdt en ik af en toe zelfs moet afstappen om wat meters te lopen. Maar het mag de pret niet drukken; zeker zo in de avond is het een echte aanrader.

### Ruisen van de wind

De volgende ochtend is de hemel strakblauw. Na een vroeg ontbijt rijdt Veronika ons naar Speikboden. Vandaag staat er sneeuwschoenwandelen

op het programma en gids Willy (Wilfried) staat ons al op te wachten. Eerst gaan we met een cabine naar boven, waar Willy de uitrusting oppikt en dan nemen we een stoeltjeslift naar 2400 meter hoogte. Nog snel een *caffè* en dan gaan we aan de wandel. Al snel laten we de pistes en de hordes skiërs ver achter ons. Alleen het ruisen van de wind vergezelt ons als we over een bergkam door de sneeuw naar een kruis lopen. Hier heerst totale rust. Fantastisch.

En dan gaan we weer verder over een volgende bergkam. Hoewel de sneeuw nog maagdelijk wit is weet Willy ook precies waar deze diep is en waar niet, waar je weg zou zakken en waar je veilig je voet kunt neerzetten. Onderweg komen we sporen van dieren tegen zoals de sneeuwhaas, maar de beestjes zelf zien we natuurlijk niet. We dalen langzaam af, komen onder de boomgrens en bereiken een plek waar 's zomers een meer is. Willy wijst intussen ook op de plekken waar lawines kunnen ontstaan, gelukkig allemaal op een veilige afstand.

Een tijdje later komen we weer aan bij het restaurant waar we eerder deze ochtend waren. Het sneeuwschoenwandelen is een aardige inspanning dus we zijn alledrie wel toe aan een lunch en de *Knödel mit Graukäse* smaken dan ook uitstekend. Wat lacherig vertelt de sympathieke Willy dat Italianen nog wel eens met moonboots aankomen als ze gaan sneeuwschoenwandelen, wat niet echt handig is. Hij is niet alleen 's winters gids – voor wandelingen of skiën – maar ook 's zomers, >

Restaurant Kristallalm am Klausberg, waar ook de rodelroute begint.



voor mountainbikers. 'Oorspronkelijk was het hier natuurlijk allemaal heel eenvoudig', vertelt hij. 'Zo had ik een oom die een alm had in het Zillertal in Oostenrijk. Daar gingen we 's zomers naartoe en dat was een flinke wandeling, ook voor de koeien. Maar daar hadden we altijd zoveel plezier!' Ook Veronika beaamt dat haar vakanties op een alm haar meer zijn bijgebleven dan vakanties aan zee.

## Futuristisch gebouw

Beneden nemen we afscheid van Willy en gaan Veronika en ik naar Bruneck (Brunico) voor een bezoekje aan Pur, een winkel met Zuid-Tiroler producten. Ik heb Veronika gezegd dat ik niet naar huis kan zonder het typische Schüttelbrot en Speck gekocht te hebben, twee van mijn favoriete streekproducten. En bij Pur kan ik me uitleven, beide zijn er in allerlei soorten en maten. Trots vertelt Veronika dat een van Italië's beste skiërs hier vandaan komt, Christof Innerhofer, die op de laatste Olympische Winterspelen zilver en brons won en op de WK 2011, goud op de Super-G. Ook tijdens de Olympische winterspelen 2018 in Pyeongchang 2018 zal hij zijn opwachting maken. Als we ski's hebben gehuurd, zet Veronika me af bij Parkhotel Schönblick bij het dorpje Reischach (Riscone) vlakbij Bruneck. Na een wandelingetje naar het dorp loop ik naar het liftstation waar ook wat winkels zijn. Wat blijkt? Er is hier inmiddels een après-ski aan de gang waar Oostenrijk trots op zou zijn. Er klinkt muziek uit de boxen, er zijn buitenbars, er wordt gedanst op tafel, en

bij een aanzienlijk deel van de bezoekers lijkt de drank hard aan te komen aan hun benevelde blikken te zien. Na een prima diner duik ik vroeg mijn bed in.

De volgende dag staat skiën op de Kronplatz op het program. Deze berg die in het Italiaans Plan de Coronas heet, is 2275 meter hoog en heeft zijn naam ook aan het omliggende skigebied gegeven. Helaas is het grijs deze ochtend en ligt de top in de wolken. Waar gisteren nog druk gefeest werd, is de sfeer op dit uur wat sportiever en nemen we de lift naar boven. Het zicht is slecht en de wandeling van de dag ervoor zit nog in de benen. Na enkele afdalingen besluiten we naar een van de zes Messner Mountain Museums in Zuid-Tirol te gaan, opgericht door bergbeklimmer Reinhold Messner. MMM Coronas is een futuristisch gebouw van de beroemde architecte Zaha Hadid (1950-2016) dat in een rots, of beter: door een rots heen is gebouwd.

## Balkon boven afgrond

In het betonnen gebouw staat de ontwikkeling van het bergbeklimmen gedurende de laatste 250 jaar centraal, en dan vooral de bergbeklimmers en anderen die een bijdrage aan de ontwikkeling ervan hebben geleverd. Het is voor de liefhebber, het meeste kan mij eerlijk gezegd niet heel erg boeien. Maar het gebouw zelf, met zijn ramen die uitzicht bieden op de bergen en dalen en het balkon dat boven een afgrond hangt zijn spectaculair. Ook zeker de moeite waard is de film die in >

*MMM Coronas, het zesde Reinhold Messner Museum, Kronplatz.*





een zaaltje wordt gedraaid waarin Messner zelf aan het woord komt. Kijkend naar prachtige beelden van beklimmingen in de Himalaya zoals van de K2 en de Nanga Parbat hoor je hem vertellen over zijn expedities en over hoe hij zijn broer Günther verloor tijdens de afdaling van de Nanga Parbat. Helaas is het niet opgeklaard als we buiten komen, dus besluiten we van een vroege lunch te gaan genieten. Na het verorberen van een wiener-schnitzel, maken we nog een afdaling, maar door de combinatie geen uitzicht/Frühlingsschnee vind

ik het mooi geweest. Jammer, want ik weet zeker dat ik hier met mooi weer fantastisch had kunnen skiën, maar de rest van de middag blijft de Kronplatz ook in mist gehuld.

De volgende ochtend moet ik weer richting vliegveld en natuurlijk: de wolken zijn weg, de lucht is strakblauw en de Kronplatz toont zich trots. Een majestueuze omgeving om te rodelen, te skiën, sneeuwschoenwandelen, of snowboarden en zeker ook om te genieten van de Zuid-Tiroler keuken. Dat laatste kan gelukkig altijd. ♦

## TIPS & ADRESSEN

### SLAPEN & ETEN

#### ♦ **Naturhotel Moosmair**

Mooi hotel in een rustig dorpje boven het Ahrntal.

Ahornach 44, Sand in Taufers, +39 047 4678046.

[www.moosmair.it](http://www.moosmair.it)

[www.restaurant-arcana.it](http://www.restaurant-arcana.it)

#### ♦ **Parkhotel Schönblick**

Groot hotel aan de voet van de Kronplatz.

Reiperting 1, Bruneck, +39 047 4541777.

[www.schoenblick.it](http://www.schoenblick.it)

#### ♦ **Kristallalm am Klausberg**

Prima eten in een 'hut' op 1600 meter hoogte, ook 's avonds.

Ahrntal, bereikbaar met cabinelift uit Steinhaus. +39 047 4651432.

[www.kristallalm.it](http://www.kristallalm.it)

### ♦ **Pur**

Keten(tje) van heerlijke winkels met zo'n tweeduizend producten, van wijn tot appels, van Speck tot keukengerei, allemaal uit Zuid-Tirol. Behalve in Bruneck zijn er winkels in Merano en Bolzano. Ook hebben ze een webshop en verzenden ze naar de Benelux (bij bestellingen boven € 120 geen verzendkosten).

Herzog Sigmund Straße 4a, Bruneck.

[www.pursuedtirol.com](http://www.pursuedtirol.com)

### DOEN

#### ♦ **Rodelen**

Sleetjes zijn te huur bij de sportwinkels aan de voet van de cabinelift in Steinhaus. Het rodelparcours begint bovenaan deze lift. Op dinsdagavond is het tot 22 uur verlicht.

### ♦ **Sneeuwschoenwandelen**

Onze gids Wilfried Steger werkt voor Kreaktiv. Voor allerlei activiteiten in de bergen zijn de gidsen in te huren: van ijsklimmen, sneeuwschoenwandelen, skitours of biathlon tot mountainbiken in de zomer. [www.kreaktiv.it](http://www.kreaktiv.it)

### ♦ **MMM Coronas**

Het zesde en laatste van de musea van Zuid-Tirols beroemdste zoon, bergbeklimmer Reinhold Messner, gewijd aan de geschiedenis van het traditionele alpinisme. Gelegen op 2275 meter hoogte, bij de Kronplatz (Plan de Coronas) in het bijzondere gebouw van Zaha Hadid. Geopend van 10-16 uur, toegangsprijs volwassene € 10. [www.messner-mountain-museum.it](http://www.messner-mountain-museum.it)