

H

et is een klein uurtje rijden van het vliegveld van Olbia naar Capo d'Orso ('berenkaap'), een landtong die is vernoemd naar een stuk rots dat op een beer lijkt. De zon schijnt, de zee is prachtig blauw, het

landschap groen want het heeft hier tot enkele dagen geleden flink geplenst. Misschien wel Sardinië op zijn mooist nu, want behalve het frisse groen staan ook alle velden in bloei. De komende dagen zal iedereen me vertellen dat het weer bizar is geweest, dat de temperaturen al langere tijd veel hoger hadden moeten zijn en dat de natuur daarom wat achterloopt. Nou ja,

inmiddels in de zeventig is en eigenaar van twaalf Delphina-hotels. Hij heeft nog steeds de leiding maar een computer heeft hij niet, vertelt Tamara glimlachend. De gebouwen van het hotel dat in de jaren tachtig werd gebouwd liggen grotendeels verscholen tussen de bomen en vanaf zee kun je niet inschatten dat hier 86 kamers en suites, drie restaurants en een wellnesscentrum met spa en thalasso te vinden zijn. 'Paradiso', noemt Tamara het telkens en ik moet toegeven, het is hier erg mooi en aangenaam.

WIND- EN KITESURFERS

Nadat ik me op mijn kamer (fruit op tafel, een espressoapparatuur, uitzicht op zee) heb geïnstalleerd en een kleine siësta heb gehouden, ga ik op pad met vele >

FRANCESCO MUNTONI IS IN DE ZEVENTIG EN EIGENAAR VAN 12 DELPHINA-HOTELS, MAAR EEN COMPUTER HEEFT HIJ NIET

ik ben in ieder geval blij met het resultaat. Het toeristenseizoen aan de Sardijnse kusten is kort en is pas net begonnen. Dat geldt ook voor het hotel Capo d'Orso van de Delphina-keten dat pas vijf dagen weer open is. Ik word bij de receptie warm onthaald door Tamara. Het is intussen wel tijd voor lunch dus na een drankje op een van terrassen van het hotel troont Tamara me mee naar Il Paguro, een van de drie restaurants. We nemen plaats op het terras met uitzicht op de zee en het jachthaventje van het hotel, een prachtige plek en heerlijk rustig. Na een salade van *polpo*, volgt een pasta met frutti di mare en daarna tonijn met geroosterde groente. Uiteraard wordt dit alles begeleid door *pane carasau*, het flinterdunne Sardijnse brood en vermentino, dé witte wijn van het eiland. Het smaakt allemaal heerlijk en ziet er ook nog eens prachtig uit! De bediening is vriendelijk, voorkomend, maar niet te formeel. Precies zoals het naar mijn idee hoort op zo'n plek. Intussen vertelt Tamara over de geschiedenis van het hotel. Het was het eerste hotel van Francesco Muntoni die

Openingspagina's: lunch in Il Paguro; Cala Selvaggia bij hotel Capo d'Orso. Rechts: pasteltinten in Santa Teresa Gallura; haven van Porto Rotondo; de Azzurra 83 nam 35 jaar geleden deel aan de America's Cup, nu terug in Porto Cervo; het surfstrand van Porto Pollo.



IK WORD VROLIJK VAN DE CALABRESE FAMILIE DIE EEN TAFELTJE VERDEROP ZIT. ZE LACHEN ONOPHOUDELIJK EN HEBBEN HET OVERDUIDELIJK ERG NAAR HUN ZIN

De kerk van Porto Cervo; het thalasso-centrum van hotel Capo d'Orso. Rechterpagina: restaurant Da Giovannino in Porto Rotondo.

tips van Tamara in mijn achterhoofd. Eerste stop is Porto Pollo, twee stranden die door een smalle landtong worden gescheiden. Het is precies zoals Tamara heeft verteld: aan de westkant is de zee ruig, de wind hard en zijn ervaren wind- en kitesurfers te vinden, ten oosten is de zee rustig en kunnen de beginners rustig met windsurfen oefenen. Dat is ook de kant waar diverse strandtenten en surfwin-

keltjes te vinden zijn en waar gezwommen en gezond wordt. Een labrador banjert op en neer door het ondiepe water. Het is op beide plekken al aardig druk en er hangt een ontspannen, sportief sfeertje. Ik vervolg mijn tocht naar het stadje Palau. Daar lijkt het seizoen nog niet helemaal begonnen, veel winkels zijn gesloten, bij restaurants is het nog rustig. De marina ligt overigens wel mooi en op de kade zijn vele standjes waar boottochtjes naar de Maddalena-archipel worden aangeboden. Als ik later weer bij Il Paluro aankom zit het al aardig vol, het hotel biedt alleen halfpension, dus de meeste gasten dineren in het hotel. Iedereen heeft zich netjes aangekleed en geniet van het uitzicht met ondergaande zon. Alweer eet ik heerlijk en word vrolijk van de Calabrese familie die een tafeltje verderop zit. Ze lachen onophoudelijk en hebben het overduidelijk erg naar hun zin hier.

ONTBIJT MET HARPMUZIEK

De volgende ochtend krijg ik na het ontbijt (zeer uitgebreid, uitstekend buffet) dat wordt begeleid door live harpmuziek een rondleiding over het terrein. Het zwembad, de spa, de gym, de vele plekken waar stoelen of zonnebedden staan, de vijf plateaus in zee waar je kunt zonnen en zwemmen, en het mooi gelegen 'wilde' strand aan het eind, zonder voorzieningen. Tijd om de omgeving te gaan verkennen en een uur later sta ik in het dorpje Aggius, een *borgo autentico*. Hier is nog duidelijker dat het seizoen nog moet beginnen, dus ik loop geheel alleen door de charmante straatjes in het oude deel. Aan de hoofdstraat bevindt zich wat horeca, en aan de andere kant van het dorp is een pleintje met een enoteca met terras en een fontein. Maar overall heerst nog rust. Het dorp telt maar liefst twee musea, een interessant etnografisch museum, MEOC, en het Museo del banditismo.

Van het binnenland rijd ik weer terug >





SANTA GALLURA HEEFT EEN AANGENAAM OGEND CENTRUM MET HUIZEN IN PASTELTINTEN, WAT HET BIJNA EEN SOORT CARIBISCHE SFEER GEEFT

naar de kust, naar Sante Teresa Gallura. Vanaf hier vertrekken ferry's naar het twintig kilometer verderop gelegen Corsica dat je ook kunt zien liggen, deze dag overigens in de wolken terwijl op Sardinië de zon schijnt. Santa Teresa Gallura heeft een aangenaam ogend centrum met huizen in pasteltinten, wat het bijna een soort Caribische sfeer geeft. Natuurlijk zijn er veel restaurantjes en winkeltjes in dit toeristische stadje. Een van de souvenirs die je veel ziet zijn stukken kurk in allerlei vormen die je kunt gebruiken als fruitschaal of om bijvoorbeeld iets op te dienen. Op het uiterste puntje richting Corsica staat de robuuste Torre di Longonardo, in de 16de eeuw gebouwd door de Spanjaarden als verdedigingstoren en voor twee euro te bezoeken.

TOMBE VAN DE REUZEN

Op het centrale plein van het stadje eet ik nog een bruschetta voor ik mijn weg vervolg naar de Tomba dei Giganti di Lu Brandali, die vlakbij zou moeten zijn. Niet direct heel makkelijk te vinden via het navigatiesysteem, maar ik spot ineens een bordje en even later ben ik er. Vanaf de entree is het nog even lopen in de mooie omgeving en het is duidelijk dat het veel geregend heeft, het pad is op sommige

plekken modderig. Dan kom ik bij de Tombe van de Reuzen, grafresten uit de tijd van de nuraghebouwers ($\pm 1900-700$ voor Christus). Er had inderdaad een flinke reus in gepast maar in werkelijkheid hebben hier zo'n vijftig mensen hun laatste rustplaats gevonden. Een eindje verder zijn ook nog muren van een nuraghedorp te zien. Iets verderop ligt Capo Testa (Kopkaap) een schiereiland met kleine fraaie strandjes en bijzondere rotsformaties. Het ligt op het westen, dus een goede plek voor indrukwekkende zonsondergangen. Als ik op het navigatiesysteem vervolgens Porto Cervo intoets, word ik al bijna meteen naar een zandweggetje geleid. Ik vermoed dat het een fout is – ik ben al gewaarschuwd dat navigatiesystemen niet altijd goed werken op Sardinië – en neem een andere route. Maar al snel sta ik weer voor dezelfde zandweg en besluit het er toch maar op te wagen. Achthonderd meter later kom ik bij de grotere weg die naar Porto Cervo leidt. Het klopte dus toch...

Een uurtje later kom ik bij het beroemde Porto Cervo, de speeltuin van de *rich & famous*. Het dorp ligt prachtig aan een baai met helblauw water. Niet voor niets heet dit stukje kust de Costa Smeralda, de smaragd kust. Echte inwoners heeft >



Terras bij Capo Testa; de haven van Porto Rotondo; in het dorpje Aggius; surfen bij Porto Pollo.

het dorpje nauwelijks, slechts enkele honderden, maar in het seizoen vullen de stijlvolle villa's, appartementen en hotels zich met Italiaanse en buitenlandse welgestelden. Het is nu nog vrij rustig.

VILLA VAN BERLUSCONI

De echt grote jachten moeten nog in de marina arriveren, de grootste die er nu liggen zijn enkele tientallen meters lang en dat geldt in Porto Cervo niet als groot. Bovendien is het nog even wachten totdat de 'pop-up'-winkel van het Engelse warenhuis Harrods op de kade verschijnt en de Rolls Royce Summer Studio is ook nog niet open. Iets hoger in het dorp ligt La Passeggiata, het winkelparadijs voor de liefhebber van kleding of juwelen van merken als Bulgari, Prada, Cartier, Gucci of Louis Vuitton. Je vraagt je in Porto Cervo

bekennen, en het water, de gladde rotsblokken en de omgeving kleuren prachtig in het ochtendlicht.

Om half tien zie ik aan de iets verderop gelegen steiger een rubberboot aanleggen. Dat zal Giorgio zijn, de eigenaar van deze villa en beheerder/verhuurder van zo'n negentien andere villa's in de omgeving via zijn bedrijf G5Homes. Hij heeft me voor een boottocht uitgenodigd.

We varen richting Porto Rotondo als Giorgio op een ruim bemeten villa op een kleine landtong wijst: "Dat is de villa van Berlusconi. Inderdaad ja, waar de bunga bunga party's plaatsvonden." Even later verlaten we de kust richting enkele kleine eilandjes en bevinden we ons in het Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena. Bij een prachtig strandje met helblauw water op Isola Mortorio liggen wat boten voor >

HET IS NOG EVEN WACHTEN OP DE 'POP-UP'-WINKEL VAN HARRODS OP DE KADE IN PORTO CERVO EN DE ROLLS ROYCE SUMMER STUDIO IS OOK NOG NIET OPEN

bijna af of je wel op Sardinië bent, zo netjes en aangeharkt ziet het dorp eruit. Mijn onderkomen voor deze nacht is de Villa Penthouse, 25 kilometer verderop bij het dorpje Marinella. Ik word hartelijk begroet door de charmante Alessia die me uitlegt hoe het een en ander werkt in het huis. Er staan al allerlei heerlijk hapjes voor me klaar, inclusief het een en ander voor het ontbijt, en wijn en bier (en frisdrank) zijn gekoeld. Even later ben ik alleen en na een kijkje bij het prachtige strandje (op zo'n 25 meter afstand) besluit ik de jacuzzi op het ruime terras uit te proberen. Het schemert intussen en dat is voor de vele aanwezige muggen het sein om de aanval te openen. Ik blijf de verkeerde anti-muggenspray gekocht te hebben dus na enkele minuten hou ik het voor gezien.

De volgende ochtend zit ik al bijtijds heerlijk een koffie te drinken op het terras bij de opkomende zon. Wat later loop ik naar het strandje. Bij elke stap die ik in de kraakheldere zee zet zie ik weer wat kleine visjes wegspruten. Er is verder niemand te

Spelevaren bij Isola Budelli; typisch Sardijns souvenir, een 'schaal' van kurk; Giorgio gooit de trossen los voor onze boottocht; strand ten noorden van Porto Rotondo.



anker. "Het is in het parco nazionale verboden om te ankeren, dus wat doen alle Italianen...? En als er dan controle van de politie komt, halen ze snel hun anker op en doen alsof er niets aan de hand is."

We vervolgen onze tocht via Porto Cervo richting het ruige, rotsachtige eiland Caprera. Af en toe dobert er een kolonie aalscholvers in de zee die opvliegen als we langsvaren. Ondertussen vertelt Giorgio dat hij in Milaan woont, maar al veertig jaar in deze streek komt. "In 2010 werd ik eigenaar van de villa die van mijn ouders was. Ik heb het huis enorm verbouwd en gemoderniseerd. En in de loop van de tijd ben ik dus in het beheer en de verhuur van

het gebruik van Murano-glas. Weliswaar is Porto Rotondo wat minder chique (of poenerig, hoe je het maar wilt noemen) dan Porto Cervo, maar de sfeer vind ik wat gemoedelijker, aangenamer. Na de lunch en een korte rondwandeling, brengt Giorgio me met de auto terug naar de villa. Deze avond mag ik de kokservice uitproberen. Op een gegeven moment verschijnt dan ook Ilaria, de kok voor deze avond. Zoals het bij deze service gaat heeft ze de boodschappen gedaan en zal ze alles wat met het eten te maken heeft voor haar rekening nemen tot en met de afwas en het opruimen van de keuken. De vriendelijke Ilaria gaat direct aan de slag met de

HET IS ONGELOOFLIJK WAT VOOR PRACHTIGE VILLA'S MET SCHITTERENDE TUINEN EN PRIVÉSTRANDJES ER HIER TE VINDEN ZIJN

villa's gegaan." Het is nu echt zijn werk geworden en hij vliegt zowat wekelijks op en neer tussen Milaan en Olbia. "Ik wil in het gat springen van verhuren van villa's én veel services bieden. Dat bestaat hier eigenlijk nog niet. Het huren van een boot en de kok-aan-huisservice zijn het populairst, maar ook de babysitservice wordt veel gevraagd."

PARADIJSELIJKE EILANDEN

Na een koffie in Porto Massimo op het eiland La Maddalena vervolgen we onze tocht naar de paradijselijke eilanden Budelli, Santa Maria en Razzoli. De kleur van het water is werkelijk ongelooflijk. "Het lijkt hier op de Malediven", luidt mijn commentaar wat Giorgio graag bevestigt. We dobberen wat rond, ik maak foto's en bewonder de omgeving.

Na een stuk open zee, komen we weer aan bij de kust van het vasteland. Het is ongelooflijk wat voor prachtige villa's met schitterende tuinen en privéstrandjes er hier te vinden zijn. Het is al een eindje in de middag als we afmeren in Porto Rotondo bij het bootverhuurbedrijf.

Porto Rotondo is opgezet door rijke Venetianen, vertelt Giorgio, en dat zie je in allerlei dingen terug. Kleine bruggetjes,

voorbereidingen en twee uur later arriveren ook Giorgio en Alessia met wie ik samen zal eten. Na een aperitivo met heerlijke hapjes op het terras gaan we naar binnen en serveert Ilaria ons diverse heerlijke gerechten, op mijn verzoek allemaal met vis, schaal- en schelpdieren. Het loopt tegen middernacht als we de gezellige avond afronden.

Ik zou snel aan deze service kunnen wennen, geloof ik, maar het luxe bezoek zit er op. De harde werkelijkheid van Nederland dient zich weer aan, waar ik gewoon zelf weer boodschappen moet doen, koken en opruimen. ✦

> Een van de prachtige villa's aan de Costa Smeralda.





Crudo di scampi, gemaakt door Ilaria; uitzicht op zee van Villa Penthouse; Ilaria met de antipasti; haventje van Porto Massimo.

Tips & adressen

♦ VLIEGEN

Zowel easyJet als Transavia vliegen diverse malen per week direct van Amsterdam naar Olbia. Brussels Airlines en TUI Fly vliegen tweemaal per week vanaf Brussel naar Olbia.

www.easyjet.com,
www.transavia.com,
www.brusselsairlines.com,
www.tuifly.be

♦ AUTOHUUR

Klein maar fijn geldt voor de lokale autoverhuurder Mida Rent die op de luchthaven van Olbia (en die van Cagliari) is gevestigd. Terwijl bij de grote maatschappijen rijen stonden, was ik zo aan de beurt.

www.midarent.com

♦ DELPHINA HOTELS & RESORTS

Een keten met twaalf 4*- en 5*-hotels, twee residenties en 23 villa's aan de kust in Gallura, de streek in het noordoosten van Sardinië. Het eerste hotel van het familiebedrijf is Capo d'Orso Thalasso & Spa 5* op een prachtige, rustige plek even ten oosten van het stadje Palau met uitzicht op het Nationaal Park van de La Maddalena-

archipel. Met 2 restaurants en een pizzeria, een zwembad en een 9-holesgolfbaan.

Geopend van half mei tot eind september. Prijzen vanaf € 180 p.p.p.n. (halfpension).
www.delphina.it

♦ G5HOMES

Giorgio Cinque verhuurt luxe villa's aan de noordoostkust van Sardinië, allemaal aan of vlakbij de Costa Smeralda. Behalve villa's met alles erop en eraan, de meeste met privézwembad, op prachtige plekken, biedt G5Homes ook allerlei services zoals boothuur, kok-aan-huis of een babysitservice. Giorgio specialiseert zich erin de wensen van de gasten in de villa's werkelijkheid te laten worden. Uiterst vriendelijk en behulpzaam. Voor prijzen en beschikbaarheid zie de website, waar overigens niet alle twintig villa's op staan. Mail Giorgio voor meer informatie.

www.g5homes.com

♦ IL PAGURO

Van alle 32 Delphina-restaurants is dit het enige dat ook open is voor niet-hotelgasten, behorend bij Capo d'Orso. Voor de deur

ligt een jachthaventje en wie met zijn boot aanlegt en in Il Paguro eet, hoeft geen liggeld te betalen. Uitstekend restaurant, zowel lunch als diner.

www.delphina.it

♦ BOOTHUUR

Tenderone verhuurt in de haven van Porto Rotondo diverse modellen rubberboten. Van 5,30 meter met een motor van 40 pk (geen vaarbewijs nodig) tot een boot van 10 meter lengte met 2 x 300 pk, voor 12 personen, waar wel een vaarbewijs voor nodig is (maar beter ook, met deze kracht).

www.tenderone.it

♦ DA GIOVANNINO

Giorgio Cinque raadt Ristorante Enoteca Da Giovannino aan dat te vinden is in het centrum van Porto Rotondo.

www.ristorantedagiovannino.com

♦ LU BRANDALI / TORRE DI LONGONSARDO

Voor meer informatie over een bezoek aan de Tomba dei Giganti bij Santa Teresa Gallura of aan de Torre di Longonsardo in het stadje, zie www.santateresaturismo.it.