

NOORDWEST-SARDINIË

WITTE STRANDEN & KLEURIGE STEDEN

Een Catalaanse enclave, prachtige stranden
en huisjes in pasteltinten: de charmes van
de Sardijnse noordwestkust.

TEKST & FOTOGRAFIE PAUL VAN EIJDHOVEN



Openingspagina's:
strand van La Pelosa.
Onder links: tassen van
Littos; rechts: rode
koraal. Midden, geheel
onder en rechterpagina
boven: op de stadswal
van Alghero.
Rechtsonder: leuk
versierd straatje in het
oude centrum.



De mooiste stad van Sardinië is aan de noordwestkust te vinden: Alghero. Het ommuurde *centro storico*, waarvan sommige delen nog uit de middeleeuwen stammen, is een aangename plek om doorheen te wandelen. Hoewel het stadje veel drukker en toeristischer geworden is sinds de laatste keer dat ik hier was, een jaar of vijftien geleden, is de sfeer er nog steeds prettig. Zo rijdt er nu een treintje door het oude centrum dat toe-

risten de *highlights* laat zien en dat net door de smalle steegjes past. Met de straatnaambordjes is iets eigenaardigs aan de hand. Ze zijn in twee talen: in het Italiaans en in het Catalaans. Zo staat boven 'Piazza Teatro' op het bordje ook 'Plaça del Bisbe' en de stad zelf heet ook wel L'Alguer, maar bedient zich ook van de bijnaam *Barceloneta*, Klein Barcelona. Uiteraard is er een historische grond hiervoor. In 1353 werd de stad ingenomen door de Catalanen-



Aragonezen en in 1372 besloot de Aragonese koning Pedro IV de opstandige bevolking te deporteren en te vervangen door Catalanen. Tot zo'n 200 jaar geleden bleef de stad onder Catalaanse heerschappij en die invloed is dus nog steeds merkbaar. Zo kun je hier op menukaarten ook nog wel eens 'paella all'algherese' zien verschijnen. In de oude straatjes zijn talloze winkeltjes te vinden, waaronder vele waar het 'rode goud' wordt verkocht, sieraden gemaakt van rood koraal, een specialiteit van Alghero. Vooral halskettingen, armbanden en oorbellen in vele soorten en maten zijn te vinden in winkels als Bottega del Corallo.



De leukste adressen

- **Gioie di Sardegna**
Een interieurwinkel waar ambachtelijk gemaakte, Sardijnse producten worden verkocht. Traditioneel, maar in een hedendaagse versie. Van lampen tot keramische objecten en tapijten.
Piazza Civica 1, Alghero.
www.gioiedisardegna.com

- **Littos Creazioni**
Prachtige tassen, doeken en tapijten van stof die handgeweven is door Tonello Mulas op het ouderwetse weefgetouw achterin de zaak. Mooie producten, sympathieke eigenaar.
Via Ambrogio Machin 47, Alghero.
www.facebook.com/CreazioniLittos

- **Ristorante Alamo**
Tegenover Littos zit dit *ristorante-paelleria* waar je prima kunt eten voor een redelijke prijs. In het oude centrum, maar wel net even buiten het toeristische geweld. Hier staat ook paella op de kaart. Met enkele tafeltjes op straat.
Via Ambrogio Machin 20, Alghero.
www.ristorantealamo.it



Een heel ander soort winkel die een speciale vermelding verdient is Littos Creazioni aan de Via Ambrogio Machin 47. In een diep gewelf staat achterin het ouderwetse weefgetouw waarop Tonello Mulas de prachtigste stoffen met de hand weeft waarvan hij vervolgens onder andere tassen, doeken, kleden of dekens maakt. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan maar dat is het ook zeker waard. Is een bezoek aan Alghero overdag een aanrader, de *passaggiata* bij zonsondergang is een must. Over de gebouwen en terrassen op de stadswal daalt een gouden gloed neer terwijl in de verte de zon langzaam in de zee verdwijnt. Alghero op zijn mooist. •



Straatscène in het oude centrum van Bosa; de typische gekleurde huisjes van Bosa; fresco's in het kerkje binnen de kasteelmuren.

Een mooie kustweg leidt van Alghero naar het stadje Bosa. Een route van een kleine vijftig kilometer waarlangs geen enkel plaatsje ligt. De kust is hier grillig en

vaak rijzen de – soms door algen groen gekleurde – rotsen hoog boven de zee. In de verkeersborden langs de weg zitten veel kogelgaten, wat je op rustige plekken in het binnenland wel vaker tegenkomt. Gelukkig hoeven passanten niet te vrezen, die zijn geen doelwit.

Onderweg is er nog wat oponthoud. Een carabinieri heeft zijn auto in de sloot gereden en die moet weggetakeld worden. Dit heeft geleid tot een heel opstootje van zijn collega's die 'helpen', maar vooral druk doen en alle verkeer tegenhouden terwijl de takelwagen met gemak gepasseerd zou kunnen worden.

Bosa ligt aan de monding van de rivier de Temo, maar vanuit het dorp is de zee niet te zien. Het stadje is vooral bekend vanwege zijn kleurrijke huisjes die trapsgewijs tegen een heuvel zijn geplakt. Het centro storico is niet heel groot, maar zeer sfeervol en ik heb het geluk dat ik in een hotel aan de rivier slaap, met balkon 'vista fiume'. Vanaf het terras van het naastgelegen restaurant Verde Fiume op de stoep net boven de rivier, kun je langzaam de zon onder zien gaan. Hoewel Bosa aardig toeristisch is, doet het heel authentiek aan. Hoog boven het stadje ligt het Castello di Serrravallo dat in de twaalfde eeuw door de



Wat te doen in Bosa

• **Hotel Corte Fiorita**

Een *albergo diffuso*, wat wil zeggen dat het hotel over diverse locaties verspreid is, alle in het historische centrum van Bosa. Zeer schappelijke prijzen.

Via Lungo Temo De Gasperi 45, Bosa
www.albergo-diffuso.it

• **Verde Fiume**

Bistrot-enoteca vlak naast het hotel en met een terras op de stoep bij de rivier. Prima eten, aardige bediening en een ideale plek voor een romantisch diner. Schappelijk geprijsd met een dagmenu voor € 18.

Via Lungo Temo De Gasperi, 51/53, Bosa
www.facebook.com/verdefiume

• **Kasteel en kerk**

Voor meer informatie over (een bezoek aan) het kasteel, de kapel en de Chiesa di San Pietro extra muros: www.castellodibosa.com



Terras van Verde Fiume; de overkant van de rivier de Temo die door Bosa stroomt; Chillende kat op de trappen naar het kasteel.

Toscaanse familie Malaspina werd gebouwd. Heel veel is er niet van over, behalve de ommuring waar je overheen kunt lopen. Binnen de muren staat wel een fraai kerkje, de Nostra Signora de sos Regnos Altos, dat onder de Aragonezen werd gebouwd, van binnen versierd met bijzondere 14de-eeuwse Spaanse fresco's. Bij de ingang van het kasteel kun je een tekstvel met uitleg krijgen en dat is zelfs in het Nederlands beschikbaar.

Aan de overkant van de rivier, ongeveer een kilometer buiten Bosa, is de oudste romaanse kerk van het eiland te vinden, de San Pietro. Ooit was deze aantrekkelijke, uit rood steen opgetrokken kerk zelfs een kathedraal. Ter afscheid van Bosa rijden we nog wat verder en beklimmen we de heuvel tegenover het stadje om een goed overzicht te krijgen van de prachtige kleurige huisjes. En van hieruit is weer de zee te zien en Marina di Bosa met een strand en diverse strandtenten. •



Boven: La Pelosa.
Onder: schilderwerk
aan een strandtent op
Lu Bagnu; de baai van
Porto Ferro; Porto
Torres. Rechterpagina:
La Pelosa; Platamona.



ook in dit deel van Sardinië zijn natuurlijk enkele prachtige stranden te vinden, zoals het beroemde La Pelosa. Even ten noorden van het plaatsje Stintino, op een schiereiland dat uitsteekt boven de noordwestkant, is dit mooie witte strand te

vinden. Uiteraard is de zee helderblauw en je hebt uitzicht op een oude verdedigingstoren op een rots in zee. Dat dit een bekend strand is blijkt wel uit de enorme drukte. Het is al wat later in de middag, dus ik hoef niet al te lang te zoeken totdat er een parkeerplaats vrijkomt aan de lungomare. Het strand van La Pelosa is mij even te vol, maar op het ernaast gelegen strand Il Gabbiano is bij de gelijknamige strandtent nog wel een plekje te vinden. De zee is werkelijk heerlijk en het strand loopt heel langzaam af. Wie even genoeg heeft van het strand kan vanuit Stintino ook een tocht maken naar het nabijgelegen eiland Asinara, een voormalige strafkolonie. Onder andere zat maffiabaas Toto Riina hier opgesloten. In 1997 werd de gevangenis gesloten en het eiland tot natuurpark uitgeroepen. Onder begeleiding van een gids kun je de gevangenis bezoeken of een wandeling maken door de prachtige natuur waarbij je zeker een van de witte asini (ezels) zult tegenkomen waar het eiland naar is vernoemd. •



Nog meer stranden

- **Platamona**
Op slechts 15 kilometer van Sassari is dit hét strand voor de inwoners van de stad. Een langgerekte vrij smalle strook zandstrand met enkele restaurants.
- **Porto Ferro**
Een sikkelvormige baai met een zandstrand van twee kilometer lang in een natuurgebied even ten noordwesten van Alghero. Er is een strandtent, Il Baretto, voor drank en eenvoudige hapjes (pizza, panini) met regelmatig live-muziek. Ook kunnen bedjes en parasols worden gehuurd, maar het grootste deel is een 'vrij' strand.
- **Lu Bagnu**
Klein, vrij rustig strand, niet ver van Castelsardo waar weinig toeristen komen.
- **Villa Barbarina Nature Resort**
Een heerlijk rustig gelegen hotel op 15 km afstand van het centrum van Alghero. Prima kamers in diverse gebouwen op het terrein. Met zwembad en restaurant, al is dat laatste geen aanrader.
Località Santa Maria la Palma, Alghero
www.villabarbarina.com



Deze pagina: In het Museo Diocesano; Piazza d'Italia; salade bij La Gourmeri; de Duomo van Sassari. Rechterpagina: de Basiliek van Saccargia; Cappelleria Premoli; studente die net is afgestudeerd.

Op een kwartier rijden van de stad Sassari ligt in een verlaten dal de Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, de bekendste middeleeuwse kerk van het eiland. Al sinds de prehistorie zijn er religieuze gebouwen te vinden op de plek, maar de huidige kerk kreeg zijn vorm in de jaren 1118-1120. Het vergroten van een

eerdere kerk, het aanbrengen van een nieuwe façade en het bouwen van de markante toren werd uitgevoerd door Pisaanse werklieden en de Pisaans-romaanse stijl is ook duidelijk te herkennen. Binnen zijn nog eind 12de-eeuwse fresco's te bewonderen en naast de kerk bevinden zich de resten van een klooster. Een juweel. De stad Sassari heeft een prettige sfeer, mede doordat het een studentenstad is, waardoor de horeca ruim vertegenwoordigd is. Spectaculaire hoogtepunten heeft de stad niet, maar het is aangenaam om door de straten en over de pleinen te slenteren. De Piazza d'Italia, het centrale plein van de stad met een groot beeld van koning Vittorio Emanuele II is wat ruim uitgevallen, maar geeft Sassari nog wat grandeur. Een bezoekje aan de Duomo met zijn fraaie barokke façade en daaraan vast het Museo Diocesano is de moeite waard. Op het hek van het archeologisch en etnografisch museum G.A. Sanna aan de Via Roma, dat naar verluidt een interessante collectie herbergt, hangt helaas een bordje dat het museum wegens verbouwing gesloten is >



In en rond Sassari

- **La Gourmeri**
Een ontbijt- en lunchzaak vlak bij de universiteit en de Giardini Pubblici. Specialiteit zijn hun heerlijke *insalate magistrali*. Achter het restaurant ligt een *cortile* met enkele tafeltjes waar je heerlijk kunt eten in de schaduw van de bomen.
Via Torre Tonda, 36, Sassari
www.lagourmeri.it
- **Cappelleria Premoli**
Mooie klassieke hoedenwinkel met een grote selectie hoeden en petten en een zeer sympathieke eigenares.
Via Luigi Luzzatti n. 5, Sassari.
www.facebook.com/cappelleriapremoli
- **Basiliek van Saccargia**
Prachtige kerk in Pisaans-romaanse stijl met mooie 12de-eeuwse fresco's op 17 km buiten Sassari.
SS597, Codrongianos





“van december 2018 totdat het klaar is”. Omdat Sassari veruit de grootste stad van Noord-Sardinië is, is dit ook de plek voor wie wil winkelen.

Een kilometer of 35 noordoostelijk ligt Castelsardo. Na een bocht in de kustweg ontvouwt zich ineens het prachtige uitzicht op het stadje dat tegen een rots aan ligt.

Kleurige huisjes met daarboven een burcht uit de 13de eeuw, die ook te bezoeken is. Als je door het charmante stadje loopt is het meteen duidelijk waarom het de titel ‘*uno dei borghi più belli d’Italia*’ (een van de mooiste stadjes van Italië) mag dragen.

Een specialiteit van Castelsardo is het ambachtelijke vlechtwerk van schalen, doosjes, manden. Op diverse plekken kun je vrouwen aan het werk zien, zoals degene die in haar deuropening bezig is en daar op enkele vierkante meters haar winkeltje heeft. “Het is erg warm en ik heb vanochtend nog niets verkocht”, weet ze te vertellen. En als we iets over lunchen zeggen, voegt ze ons meteen toe: “Ga niet naar die vrouw hieronder, die deugt niet”, terwijl ze een minachtend gebaar met haar hoofd maakt. Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden voor een drankje of wat te eten in dit mooie stadje, dus het advies wordt opgevolgd. En na nog even dwalen door de vaak steile straatjes, is het weer tijd om verder te gaan. •



Boven: Castelsardo; terras in de stad. Onder: ambachtelijk vlechtwerk is een specialiteit van Castelsardo.