

ROOM WITH A VIEW

# Villa La Massa

## *Luxe aan de Arno*

Niet ver van Florence ligt het luxueuze hotel Villa La Massa. Ideaal om de cultuur van de Toscaanse hoofdstad te combineren met de rust van het platteland.

TEKST & FOTOGRAFIE PAUL VAN EIJNDHOVEN

De Villino van hotel Villa La Massa waarin zich diverse appartementen bevinden maar die ook als geheel te huur is.



In en rondom het hotel. Rechterpagina boven Bar Mediceo.

**I**n het donker arriveren op een onbekende bestemming heeft altijd iets spannends. Je gaat naar bed en de volgende ochtend heb je geen idee wat je zult aanschouwen. Zo gaat het ook bij mijn bezoek aan Villa La Massa, waar ik pas tegen middernacht arriveer dankzij een staking bij de Italiaanse luchtverkeersleiding (ook niet voor het eerst dat ik dat meemaak). De rust is hier al neergedaald en na een snelle check-in en begroeting door de Siciliaanse general manager Achille, ga ik naar mijn suite op de bovenste verdieping van de 16de-eeuwse villa. Het welkomstdiner van deze avond heb ik helaas moeten missen, maar op mijn kamer staan een heerlijk bord met kaas, salami en prosciutto en een mandje vers brood op me te wachten. Een glas witte wijn erbij en een halfuurtje later kan ik geheel tevreden gaan slapen. 's Ochtends ben ik bijtijds wakker, ik open de luiken en zie voor het eerst de omgeving. Ik krijg uitzicht op de Arno te hebben, en op de Villino, een losstaande villa in een bocht van de Arno die enkele suites huisvest maar ook in zijn geheel kan worden gehuurd. Het plaatje wordt omlijst door het gekwetter van zwaluwen.

Als ik even naar buiten leun zie ik dat ze nestjes onder de dakspanten hebben. De rondvliegende ouders lijken zo via het raam naar binnen te kunnen komen, maar ik ga er maar vanuit dat ze te druk zijn met het voeden van hun jongen.

### Iristuin

Het restaurant waar het ontbijtbuffet klaarstaat ligt op 25 meter van de Villa, aan de andere kant van het zwembad. Het ziet er allemaal prachtig uit. Als je iets op een bordje hebt gelegd van het buffet, komt er direct iemand toegesnel die het naar je tafeltje brengt. Misschien niet echt nodig, maar wel goed voor het luxegevoel. Op het terras, dat even boven de rivier uitrijst, geniet ik in de ochtendzon van al het smakelijks. Ter bevordering van de spijsvertering wandel ik vervolgens wat over het terrein dat bij het hotel hoort. Daar bevinden zich onder andere een iristuin (het symbool van Florence) en een fitnessparcours, waar het overigens angstvallig rustig is. Om 11.30 uur verzamelen we voor een uitstapje naar de Mugello, wellicht een van de onbekendste delen van Toscane. Onze bestemming is het stadje San Piero a Sieve, waar de wortels van de Medici-familie liggen. Op het dorpsplein is een rommelmarkt aan de gang waar enkelen

van het gezelschap maar met moeite weg te rukken zijn. Maar we worden in Albergo La Felicina verwacht voor de lunch. Het blijkt hier één grote 'familie' te zijn aan het plein, zo zijn er ook nog wat andere bewoners uitgenodigd. Een dame die stoffen bedrukt toont haar waren en oudere dames laten hun breisels voor het goede doel zien. En dan staan er ook nog twee stoere mannen die activiteiten als rafting en kayakken organiseren op de Arno. Marco, zoon des huizes en werkzaam voor Vogue in Milaan, zegt: 'Ach, we moeten elkaar helpen hier aan het plein.' Na een prosecco neemt iedereen langzaam plaats aan tafel. We blijken met een man of twintig te zijn, onder wie Marco's vader Bruno die het hotel runt, maar toch ook al tweede helft tachtig is. Het wordt een gezellige, smakelijke lunch waar ook de goedlachse kokkinnen uiteindelijk bij aanschuiven.

### Donatello

Daarna kies ik voor de 'geschiedenistour' die begint bij het kerkje van het stadje. In de oorlog is het gebombardeerd en

eigenlijk is er weinig ouds van over, behalve de doopvont. Dit was een *pieve*, wat betekent dat hier gedoopt mocht worden. In Florence bijvoorbeeld waren parochiekerken, waar dat niet mocht. Daar waren ze aangewezen op het Baptisterium waar enkele keren per jaar een doopplechtigheid werd gehouden. Vervolgens rijden we een stukje naar het Convento del Bosco ai Frati, een fraai oud klooster waar nog vier franciscaner paters wonen. Onze gids Paola (en buurvrouw van Bruno) vertelt in vloeiend Engels dat er twee stromingen zijn binnen de franciscanen. 'Deze zijn van de strenge tak. In Assisi daarentegen trekken ze 's avonds gewoon shorts en T-shirts aan en dan zie je ze met hun iPad zitten.' *Pièce de résistance* van het klooster is een crucifix dat door Donatello (of iemand van zijn school) is gemaakt. Een indrukwekkend kunstwerk. We bezoeken ook nog het fraai gelegen Lago di Bilancino, wat volgens Paola het grootste kunstmatige meer van Europa is. Op het meer wordt gewindsurft en op een strandje doet men

Als ik 's ochtends de luiken open krijg ik uitzicht op de Arno te hebben. Het plaatje wordt omlijst door het gekwetter van zwaluwen





Rechtsboven: dame in La Felicina die stoffen bedrukt. Linksonder: In de Convento del Bosco ai Frati.

## Luxe, rust en weldaad zijn de kernwoorden in de Arno SPA. Ruim drie kwartier later stap ik als herboren van de massagetafel

zich te goed aan drank en spijs. Terug in het hotel verzamelen we om 20.30 uur in de buitengewoon aangename Bar Mediceo in het hoofgebouw. Sympathieke en accurate bediening en een mooi klassiek interieur gaan hier samen met verrukkelijke hapjes en dito wijn. Het welkomstdiner in het restaurant Il Verrochio heb ik gemist, maar de gerechten in de Bistrot Toscano, die zich naast de bar bevindt, smaken deze avond ook uitstekend. Ik kies voor een klassieker, de *tagliata di manzo*. Heerlijk!

### Best of both worlds

De volgende ochtend word ik na het ontbijt verwacht in de Arno SPA, waar je behalve van allerlei behandelingen ook kunt genieten van de sauna, het Turkse bad, het Romeinse bad met hydromassage en een gym. Luxe, rust en weldaad zijn hier de kernwoorden. Ruim drie kwartier later stap ik als herboren van de massagetafel. Ja, het is aangenaam verblijven in

dit hotel, dat overigens het zusterhotel is van het iconische Villa d'Este aan het Comomeer. De service is heel aangenaam, niet te formeel, wel heel verzorgd, en iedereen spreekt Engels. De kamers zijn meer dan uitstekend en de ligging aan de Arno is prachtig. Het zwembad is niet heel groot en ligt wat dicht tegen het hotel aan, maar er zijn plannen voor een nieuw zwembad op het terrein. Maar een van de allersterkste punten van Villa La Massa is natuurlijk dat het op slechts zo'n tien kilometer van het centrum van Florence ligt. Zo kun je een bezoek aan de drukke stad combineren met de rust van het Toscaanse platteland. Zo biedt Villa La Massa *the best of both worlds*. ♦

### ♦ Villa La Massa

Via della Massa 24, Candeli

tel. +39 055 62611

[www.villalamassa.com](http://www.villalamassa.com)

Geopend van begin april tot begin november.